



NIEUWSKLANKEN

39^e jaargang nr. 6

Juli 2014

Verenigingsorgaan van

Christelijke Oratoriumvereniging Stella Maris te Lelystad

Redactie : Peter Kuiper

Kopij sturen naar: info@stella-maris.nl

Voorzitter	: Jan Tulner	Tel: 22 14 26
Secretaris	: Mieke Rovers	Tel: 24 46 65
Dirigent	: Henk Trommel	

Postbank Stella Maris : NL50 INGB 0005 081435

E-mail : info@stella-maris.nl

Website : www.stella-maris.nl

Van de voorzitter

Alweer een koorseizoen voorbij. Voor je er erg in hebt is het vakantietijd en dus hebben we vrij van het koor. Ik heb het al vaker geschreven, dat is ook wel even lekker. Geen verplichtingen midden in de week en even afstand van alles wat met het koor te maken heeft.

Inmiddels zijn de nieuwe bestuursleden aardig ingeburgerd en lijkt het of we al weer jaren samenwerken. Dat is fijn want het is altijd afwachten hoe het gaat met nieuwe mensen in een groep die al lange tijd met elkaar optrekt.

Vlak voordat we met het nieuwe koorseizoen beginnen is er de jaarlijkse beleidsvergadering waarin bestuur en dirigent bespreken hoe de zaken lopen bij het koor. Ook wordt er gekeken naar het meerjarenprogramma. Altijd een enerverende bijeenkomst en erg belangrijk voor het goed functioneren van ons koor. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om daarvoor een datum te vinden dit keer. Hoewel het grootste deel van het bestuur niet meer actief is in het arbeidsproces hebben ze toch een overvolle agenda met als gevolg dat na veel overleg uiteindelijk nog een zaterdagmorgen overbleef waarop we allemaal beschikbaar zijn.

En voordat je het weet breekt dan alweer een nieuw seizoen aan met op 29 november een bijzonder concert waar we al maanden over praten. Er zijn al heel wat ideeën geopperd hoe dit concert zal worden georganiseerd. In de beleidsvergadering zullen we in gezamenlijk overleg uiteindelijk concrete plannen maken zodat we na de vakantie meteen weten wat er gedaan moeten worden.

Maar eerst even rust en tijd om buiten het moois wat het koor altijd weer brengt te genieten van andere zaken. Elk jaar blijkt weer dat juist in deze periode heel veel andere mensen bezig zijn om kunst en cultuur te organiseren. En daar mogen wij dan weer van genieten.

Namens het bestuur wens ik u allen een hele fijne vakantie en tot op de eerste repetitie van het nieuwe seizoen: 20 augustus.

Jan Tulner

Berichten van de penningmeester

- Herinnering
In de algemene ledenvergadering d.d. 2 april jl. is door de leden ingestemd met de verhoging van de contributie van € 17,50 naar € 20,00 per maand, ingaande 1 januari 2015.
De voorzitter heeft toen aangegeven dat leden voor wie deze verhoging bezwaarlijk is, zich kunnen melden bij het bestuur. Bij deze nogmaals een herinnering hieraan. Wordt het maandelijks bedrag van € 20,00 voor u te hoog dan vragen wij u dit voor 1 september a.s. te melden bij een van de bestuursleden.
- De contributie van de maand juli zal rond 6 juli van uw rekening afgeschreven worden.
- De contributie van de maand augustus zal rond 13 augustus van uw rekening afgeschreven worden.

Tineke van der Veen en Wilma van Loo

Helpende handen

Willen de volgende heren om **19.30 uur** helpen met het klaarzetten van de stoelen? Als je niet kunt, graag zelf voor vervanging zorgen.

2 juli	Ton Schilpzand
9 juli t/m 20 augustus	vakantie
20 augustus	Bram Smit
27 augustus	Reint van Veen
3 september	Piet Veldman

Wij feliciteren in juli/augustus:

4 juli	Wieneke Terberg-Oldhoff	Sopraan
8 juli	Bart de Jonge	Bas
10 juli	Martha van der Stoep	Alt
14 juli	Greet Molenberg-Fuijkschot	Alt
14 juli	Paul van Noort	Bas
21 juli	Annelies Maarse	Alt
22 juli	Wil van Doorn-Bosker	Alt
22 juli	Ineke Vuuregge-Boone	Sopraan
25 juli	Jaap Bijzet	Bas
27 juli	Pieterneel Sybrandi-Huiser	Sopraan
3 augustus	José Werner-van Eden	Alt
8 augustus	Liesbet Hendriksen-Willekens	Alt
12 augustus	Bram Smit	Tenor
18 augustus	Harry de Graaff	Bas
20 augustus	Wiebe Boskma	Tenor
22 augustus	Jos Cornelissen	Tenor
31 augustus	Atie Veldman-Struik	Alt

Belangrijke data

20 augustus	Aanvang repetities
zaterdag 8 november	Studiedag en open repetitie
Woensdag 26 november	Generale repetitie in het Anker
Zaterdag 29 november	Concert in Agora
Najaar 2015	Concert Hohe Messe van Bach in Agora

Even voorstellen: Leny de Herder

Als “nieuw lid” van Stella Maris zal ik proberen om iets op papier te zetten wat betreft mijn “zang-verleden”.

In mijn kinderjaren vond ik zingen al leuk om te doen.

Een aantal jaartjes ben ik lid geweest bij kinderkoor “De Lofstem” o.l.v. wijlen Sander Visser. Op de Middelbare school ben ik lid geworden van een kerkkoor o.l.v. Folgert Zwaving later Sytse Stel.

Tijdelijk heb ik dit koor gecombineerd met de plaatselijke Oratorium-vereniging, o.l.v. Willy van Eldik Deze beide koren zongen in Nieuw Vennep; de plaats waar ik getogen ben.

Op het B.I.B. (Bijbel Instituut België) heb ik “praktisch werk” gedaan in een zanggroepje met 8 personen. Verder heb ik in een gospelgroepje “Ichtus” in Haarlem gezongen.

Na Haarlem ben ik 4 jaar in Zeist op een Bijbelschool geweest en ook daar werd veel gezongen, zowel groepsgewijs als privé.

In 1985-'86 heb ik een jaartje bij Pieter-Jan Olthof gezongen (ook een Oratorium-koor).

Daarna verhuisde ik naar Amsterdam, waar ik, op advies van mijn toenmalige zangleraar, Frans Schouten, naar het “K.C.O.V. Amsterdam” ben gegaan. Daar heb ik tot 2006 o.l.v. Martin Kamminga gezongen, die in 2006 is opgevolgd door Frank Hameleers.

Het zingen heeft mij ook daar veel voldoening gegeven en het heeft me ook echt wel de nodige moeite gekost om daar afscheid te nemen.

Maar onze laatste uitvoering daar, van de Mattheus-Passion vond ik een goed punt om er daar, vanwege de reiskosten (elke week naar Buitenveldert) mee te gaan stoppen en hier een alternatief te zoeken.

Hoewel ik in Amsterdam net die dertig jaar niet “vol” heb kunnen maken hoop ik bij Stella Maris ook nog vele jaren met plezier te kunnen (mee-)zingen.

Hopelijk leer ik ook snel wat meer mensen kennen, want ook dat maakt van het zangplezier ook een gezellige “sociale” bezigheid.

Zingen is en blijft voor mij één van de belangrijkste vormen van “plezierige ontspanning”.

En..... Zingen maakt blij.

Althans, dat is de ervaring van mij.

Met vriendelijke muzikale groeten van

Leny